

# FRIVILLIGINFO – AVERNAX 2023



Vi glæder os helt ustyrligt til at byde alle jer frivillige velkommen, og til at vi sammen skal skabe endnu en Avernax Festival, som går over i historien som sommerens højdepunkt. Sidste års festival var magisk – særligt efter en lang coronapause – og vi er lykkelige for, at vi nu igen kan holde festival hvert år.

Herunder har vi skrevet lidt om festivalens DNA, din rolle som frivillig og en del om skrald, lyst og motivation. Læs og bliv klog og klar til Avernax' start!

## **Tak for at du vil være med til at få vores alle sammens fest at fungere!**

Avernax er foreningsejet og en 100% non-profit drevet festival. Alle medlemmer af arbejdsgrupper, bestyrelsen og arrangørgruppen arbejder frivilligt og får intet økonomisk ud af at drive foreningen og arrangere festivalen. Fraværet af en økonomisk motivation som drivkraft for

at afholde festivalen, forsøger vi at videreføre til gæsterne. Vi gør meget ud af de deltagende gæster på festivalen ikke ses som kunder, men som netop gæster.

En gæst er en person, der er blevet inviteret af en vært. En god vært er gavmild og gæstfri, og en god gæst er taknemmelig og bevidst om, at gæsten er tilstede som følge af værtens gæstfrihed. Som arrangører ser vi os selv som gæster i forhold til øen og øboerne, da det er deres 'hjem', der danner rammen om festivalen. Gæst-værtsforholdet er dog ikke så simpelt og entydigt, da vi som arrangører under selve festivalen er værter for både øboere, frivillige og 'almindelige' gæster.

Vi anser jer frivillige både som gæster men også som medværter, der går forrest i at praktisere og udstråle de værdier, som Avernax står for. Disse værdier betyder i praksis:

- Man sviner ikke: men skodder sine cigaretter o.lign. i stationære eller uddelte lommeaskebægere. Man smider ikke skrald, men rydder op efter sig selv og hinanden. Her har vi oplevet rigtig gode år og lidt mindre gode år. I tidligere år har vi fået hjælp fra de søde mennesker på Munkegaarden til at samle og håndtere skrald. Men fordi alderen trykker, har de bedt om at blive fritaget fra dette. Derfor har vi, igen, igen, særligt fokus på, at vi som gæster på den skønne ø, viser vores taknemmelighed ved at holde pladsen fin, ren og ryddelig.
- Man er hjælpsom, imødekommende og vedkommende overfor andre gæster, værter og deltagere.
- Man husker, at grundlaget for Avernax er et frivilligt og ikke professionelt engagement, således at det er lysten, der driver værket.

I foreningen Avernax' spæde ungdom udfærdigede vi et manifest, der skulle indkapsle vores værdier. Dette kan du læse nedenfor.

## **Festivalens manifest**

- Avernax er grundlagt på et længerevarende kærlighedsforhold til Avernakø, fællesskabet, musikken og ølivets generelle fortræffeligheder.
- Avernax skal forløbe i symbiose og harmoni med naturen, lokalsamfundet og hinanden.

- Avernax er til for Avernakø og skal afholdes på øens præmisser.
- Vi er alle taknemmelige gæster og det forventes, at enhver deltager tager ansvar for at behandle øen respektfuldt og efterlade øen så uberørt som muligt samt bidrager positivt til arrangementets afvikling.
- Avernax appellerer til brugerinddragelse i forbindelse med kunst- og byggeprojekter, lege, vand- og sportsaktiviteter samt andre sociale tiltag.
- Råvarer til madlavning skal som udgangspunkt være produceret på Avernakø eller af andre lokale leverandører. Øens erhvervsdrivende vil, så vidt muligt, være hovedleverandører til festivalen.
- Avernax er en forening med en bestyrelse, der styres efter gældende vedtægter. Vi er 100% non profit. Et eventuelt overskud går til det lokale foreningsliv.
- Alle medarbejdere er frivillige – øboere deltager gratis.
- Avernax er for alle, der forstår at feste og hygge sig med ansvar og respekt for sig selv og sine omgivelser.
- Musikken vil være af forskellige genrer, med fokus på vækstlaget og vil primært henvende sig til et modent publikum på 25+.
- Avernax bygger på ligeværd, gensidig forståelse og lysten til at skabe verdens hyggeligste festival.

I det følgende vil det blive uddybet, hvorfor det er så vigtigt, at Avernax afholdes på en måde, der er respektfuld overfor de omgivelser, Avernax ligger i, samt hvordan vi praktiserer denne respekt.

### **Skrald er ikke bare skrald**

Når man kigger på punkt 2, 3 og 4 i manifestet ovenfor, så bliver det tydeligt, hvorfor det er så vigtigt og principielt, at festival- og campingplads og alle omkringliggende arealer behandles respektfuldt ved ikke at smide selv de mindste mængder skrald. Det handler nemlig ikke kun om selve skralden som fysiske objekter. Det handler også om, at skralden symboliserer og er en manifestation af, at vi ikke udviser taknemmelighed over for vores værter – øboerne og selve øen.

Men hvis tilstedeværelsen af skrald på festivalpladsen symboliserer, at vi ikke respekterer øen, hvorfor har vi så ikke en mindre hær af frivillige, der udelukkende render og samler papirstykker, emballage og cigaretskodder op? Dette gør vi helt bevidst ikke af to årsager: 1) vi motiveres ikke af udsigten til at rydde op eller organisere oprydning efter en større flok voksne mennesker, der sagtens kan rydde op efter sig selv. 2) eftersom tilstedeværelsen eller fraværet af skrald på pladsen, for os og øboerne, dybest set handler om at udvise og praktisere respekt for omgivelserne, øen og dens befolkning, så vil vi ikke fratage gæsterne muligheden for selv at udvise og praktisere denne respekt. Med andre ord, så har ALLE, hvad enten man er almindelig gæst, frivillig eller arrangør et ansvar for, at vi i fællesskab viser, at vi er taknemmelige for, at øboerne stiller deres fantastiske ø til rådighed for, at vi kan holde festival.

Nogle af jer var tilstede, andre er først kommet til senere. Men hvis vi skruer tiden tilbage til anden weekend i august 2018. Så vil Stormen Johanne, der ramte Munkestrand og i særdeleshed campingpladsen hårdt, stå i tydelig erindring. Mange af de telte, folk troede de skulle overnatte i blæste væk, blev ødelagte osv. Her trådte øboerne og den særlige hjælpsomhed, solidaritet og gæstfrihed, som eksisterer i et lille lokalsamfund som på Avernakø i karakter. Øboerne åbnede deres haver, lader og deres forsamlingshus for 'hjemløse' gæster. Alt dette var ukoordinerede spontane handlinger af gæstfrihed overfor folk, der på det tidspunkt havde brug for den. Det er netop handlinger som disse, der gør Avernax til noget helt særligt og skaber det helt unikke fællesskab vi oplever på Munke Strand mellem alle deltagere. Vi får stadig tårer i øjnene, når vi tænker på denne venlighed i nødens stund. Dette skal vi konstant gengælde ved at behandle øen med respekt.

## **Skrald og motivation**

Vi har på de fire gange, vi indtil nu har afholdt Avernax, oplevet et lidt svingende niveau af, hvor gode, vi har været til at tage vare på vores eget skrald. Vi vil gerne vise øboerne, at vi ikke kun anser Munke Strand som en tilfældig festivalplads, men at dette er øboernes kollektive og personlige 'have', vi holder fest i. Så tænk det netop som om, I er til en privat havefest og hvordan man der agerer anderledes end på f.eks. en typisk festivalplads.

Det er vigtigt at pointere, at I som frivillige ikke alene bærer ansvaret for, hvordan festivalplads, campingarealer og øen generelt ser ud under og efter festivalen. Dette er som sagt et fælles anliggende for alle deltagere. Men vi forventer, I går forrest som det gode eksempel for den kultur og opførsel, vi gerne ser blandt alle gæster og deltagere og som både er en essentiel del af Avernax samt nødvendig for festivalens fortsatte overlevelse. Og hvorfor så et så dramatisk og bombastisk ord som overlevelse? Jo, ser I...

Vi i arrangørgruppen, vi organiserer Avernax, udelukkende fordi vi har lyst. Lysten og motivationen udspringer af mange forskellige ting, men en ting er sikkert: vi får intet økonomisk udbytte af det – ikke en rød reje. Hermed er lysten, begejstringen og glæden den eneste drivkraft, der gør, at vi nu for femte gang kan afholde Avernax festival. Og er der noget, der kan pille lysten til dette fra os, så har vi efterhånden lært, at så er det at skulle rydde op i flere dage efter voksne mennesker. Derfor håber vi, på I vil være med, at vi på alle måder efterlader øen dejligere, end den var i forvejen.

Det har hele tiden været intentionen og visionen, at Avernax skal være en festival, vi alle skaber sammen og tager ansvar for. Med andre ord er Avernax ikke bare en begivenhed, man indløser billet til, ankommer, smækker fødderne op og bliver opvartet fra start til slut. Derimod er det påkrævet, at alle gæster bidrager til, at det praktiske kan løbe rundt.

Derfor vil vi også opfordre jer til, når I som frivillige på jeres vagt, involverer almindelige gæster, hvis det giver mening. Skal I f.eks. flytte paller, borde-bænkesæt eller lignende, så spørg endelig folk omkring jer. Vi sætter nemlig ekstra stor værdi i, at gæsterne får oplevelsen af, at de også er medskabere af Avernax. Faktisk har vi den antagelse, at når vi involverer gæsterne med én ting, vil de nemmere, mere naturligt og på eget initiativ være behjælpelige med andre ting. Således skaber vi den særlige kultur, stemning og atmosfære, der gør Avernax til noget magisk.

I år er Cecilie på barsel, så stort tillykke til hende. Det betyder også, at det ikke er hende, I skal gå til med diverse spørgsmål. Til gengæld vikarierer Katrine for Cecilie. Hun vil præsentere sig, hvor det er relevant og være til rådighed.

## Generel info

**Mødetider:** Man møder op på sin vagt ca. 15 minutter FØR, den begynder. Grunden er, at den, der skal møde på vagt, afløser en, der allerede er på vagt. Er man således sent på den, kan det resultere i, at en anden skal blive det tilsvarende længere. Så respekter hinanden og sørg for at møde op lidt før tid.

**Alkohol og vagter:** Vores indstilling er, at man uden den store slinger i valsen, skal kunne udføre sine opgaver under ens vagt. Således afhænger dette af, hvor du skal arbejde. Vi har ikke en decideret nultolerance politik, men kører mere efter devisen om frihed under ansvar.

Det var det hele for nu. Tak fordi du læste med! Vi glæder os meget til at afholde den sjoveste og hyggeligste festival sammen med jer!

Bedste Avernaxiske hilsner

Katrine og Jonas